

Vinterresa till Emigranternas hus i Göteborg 27/2 2018

På morgonen lämnar vi ett kallt, blåsigt och snöigt Trollhättan.

Vid 10-tiden når vi vårt mål i ett snöfattigt Göteborg(men kallt), men bortskämda som vi för det mesta är stannade bussen utanför porten.

Efter kaffe och ostfralla tog vår guide Roger Bodin över, han arbetar som verksamhetschef på Emigranternas hus.

Emigranternas hus är en stiftelse som invigdes 2003. Det är ett emigrantmuseum och ett migrationscenter för forskning och för möten mellan människor, ett fritt forum för alla, oberoende av kön, nationalitet och religion. Målet med verksamheten är att bidra till ökad kunskap om migration och förståelse och tolerans mellan olika grupper och nationer.

Roger tog med oss på en resa, vi backade tiden till slutet av 1800-talet. Han försökte få oss att förstå hur det såg ut i Sverige då med fattigdom, hunger, trångboddhet och bristande framtidstro. Hur "drömmen om ett bättre liv" växte fram.

Ca 1,5 miljoner emigrerade från Sverige mellan åren 1850-1930, de flesta kom från Dalmland. Vi är nog många som har någon anförant bland dessa.

Vi lämnade Sverige som utvandrare (emigranter) och kom till Amerika som invandrare (immigranter). Det var både med- och motgångar, en del lyckades bra och en del mindre bra.

Resan blev lång, tåg till Göteborg, båt till England, tåg tvärs över England och sedan båt till Amerika, De flesta tog sig sedan vidare till Chicago. Priset för resan var ca en pigas årslön per person!

1915 startades Svenska Amerikalinjen och då kunde man ta sig med båt direkt till Amerika.

Vi fick även uppleva hur de som gav sig av kunde ha det på båten, mörkt, trångt, dåligt med mat etc. I museet fanns även många foton att beskåda, vilka vi inte riktigt hann med att titta på.

Roger återkom flera gånger med jämförelser hur det ser ut i Sverige idag. Många utvandrare från olika länder i världen vill till Sverige och har "drömmen om ett bättre liv". Hur har det blivit för våra invandrare? Tänkvärt!

Roger var entusiasmerande och medryckande, gjorde resan för oss mycket intressant.

Vi avslutade resan med en förträfflig lunch på Casino Cosmopol som låg vägg i vägg. Innan vi fick sätta oss till bords fick samtliga genomgå ID-kontroll och fotografering enligt deras särskilda bestämmelser och som tur var kom samtliga genom kollen.

Vi var åter i Trollhättan tidig eftermiddag och känslan var att de flesta var nöjda med dagen!

Vid pennan
Kristina Åkerlund





