

Månadsmöte 2 mars 2020

Vier Brillen kom till oss på vårt månadsmöte i mars. Vilka killar!

Musikgruppen har verkat i över 25 år tillsammans med egenkomponerad musik och underfundiga texter. Gruppen fick sitt namn genom att fyra av musikanterna bar glasögon.

Många grupper som framträdde på scen skulle ha samma kläder. Vier Brillen löste det genom inköp av gula T-shirts för 14 kronor styck i början på 90-talet.

Texterna handlar om vardagshändelser som vi alla känner igen oss i. De berättade att de i ungdomsåren inspirerades av TV-serien Snobbar som jobbar men upptäckte ganska snart att de i stället blev Grabbar som vabbar, Killar som grillar och Makar som bakar!

Sedan följde andra roliga låtar som 10 timmar i Ullared, Aldrig åker vi till Stockholm, Intermezzo på Norra Älvstranden och många andra visor med underfundiga texter. Vier Brillen lyckades också aktivera publiken genom att alla sjöng med i refrängen till en annan klurig text i låten Original. Många herrar kände igen sig i visan Skaffa keps och odla skägg som följdes av Tantmanifest för att ge damerna en hyllning.

Efter kaffepausen följde föreningsinformation. Mötet avslutades med att styrelsen kallades upp på scenen för att avtacka föreningens ordförande som efter många år bestämt sig för att sluta. Thor Svensson har varit mycket uppskattad ordförande och fick både blommor och kramar förutom stora applåder.

Bilder: Olle Johansson

Text: *Elizabeth Mattsson*



Vier Brillen - Hisingens nationalorkester



Peo Lundgren saxofon



Peo Lundgren saxofon



Peo Lundgren saxofon



Joen Wetterholm trumpet



Joen Wetterholm trumpet



Joen Wetterholm trumpet



Kristian Wedel saxofon



Kristian Wedel saxofon



Kristian Wedel saxofon



Christoffer Ringdahl bas



Christoffer Ringdahl bas



Christoffer Ringdahl bas



Olle Huldén piano



Olle Huldén piano



Olle Huldén piano



Elizabeth tackar med blommor



Styrelsen tackar avgående ordföranden Thor Svensson



Tack !!!



Publiken i parkhallen 276 personer

Foto Olle Johansson